



«Όχι σε νέα μέτρα – Αλλαγή προγραμματικής συμφωνίας τώρα» - Εσωκομματικά μηνύματα: Μίλησε για ενδιάμεσους και κολαούζους που πρέπει να πάνε σπίτι τους

"Άμεσα πρέπει να αλλάξει η προγραμματική συμφωνία των τριών κομμάτων. Και πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρωταγωνιστής στην διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας, όχι παρατηρητής."

Αυτό τόνισε, μιλώντας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θάνος Μωραΐτης ο οποίος ήταν κατηγορηματικός στο ενδεχόμενο νέων μέτρων: «Αυτό καμιά κοινωνία και καμιά Βουλή δεν μπορεί να το υπηρετήσει», είπε χαρακτηριστικά. Απευθυνόμενος στους συνέδρους, τόνισε ότι «πρέπει να απορρίψουμε το μικρό και φοβικό ΠΑΣΟΚ το οποίο βρίσκεται μονίμως στην γωνία, απολογούμενο για τους πάντες και τα πάντα. Να απορρίψουμε αυτούς που έκαναν και κάνουν ιδεολογία τα ευχολόγια και τους τακτικισμούς. Να βγούμε ξανά μπροστά με τόλμη, να μιλήσουμε με γενναιότητα και να προβλέψουμε αυτά που έρχονται».

Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τελειώσει μια εποχή ιδεολογικής σύγχυσης και να αποκτήσει ξεκάθαρο ιδεολογικό στίγμα το οποίο όπως είπε «δεν σημαίνει επιστροφή σε εμμονές και παθογένειες του παρελθόντος. Σημαίνει να αλλάξουμε μυαλά. Να πούμε ξεκάθαρα με ποιούς είμαστε και που θέλουμε να πάμε τη χώρα». Για την λειτουργία του κόμματος τόνισε χαρακτηριστικά: «στόχος είναι να κτίσουμε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Σφυρηλατώντας μια νέα συλλογικότητα. Να τελειώνουμε με τους τακτισμούς πάνω στους οποίους χτίστηκαν πολιτικές καριέρες φούσκες για δεκαετίες. Να τελειώνουμε με πρακτικές που απαξίωσαν το κόμμα. Λογικές αυλών, κολλητών και φίλων. Όλοι μας έχουμε δίκη μας φωνή, από τον αρχηγό μέχρι το γραμματέα και το μέλος της τοπικής. **ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ. ΟΙ ΚΟΛΑΟΥΖΟΙ ΑΣ ΠΑΝΕ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ**

»

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αυτό καμιά κοινωνία και καμιά Βουλή δεν μπορεί να το υπηρετήσει.

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Πρέπει να απορρίψουμε το μικρό και φοβικό ΠΑΣΟΚ το οποίο βρίσκεται μονίμως στην γωνία, απολογούμενο για τους πάντες και τα πάντα. Να απορρίψουμε αυτούς που έκαναν και κάνουν ιδεολογία τα ευχολόγια και τους τακτικισμούς. Και κατά καιρούς πέρασαν αρκετοί που μας οδήγησαν σε ιδεολογικούς συμβιβασμούς τους οποίους πληρώσαμε ακριβά. **ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ.** Είναι ξεκάθαροι οι δρόμοι που έχουμε μπροστά μας. Ο ένας είναι να περιχαρακώσουμε σε όσα έγιναν. Να ικανοποιούμαστε με ένα άτολμο ΠΑΣΟΚ, μνημείο μιας παλιάς ριζοσπαστικότητας, στο οποίο θα μείνουν απλά όσοι έχουν συναισθηματική σχέση

με αυτό. Ο άλλος δρόμος είναι να ΒΓΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΤΟΛΜΗ, ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ. ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΩΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΗΤΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Με ένα ΠΑΣΟΚ που θα κάνει απόλυτα διακριτό το πολιτικό και ιδεολογικό του στίγμα. Καθαρό ιδεολογικό στίγμα δεν σημαίνει επιστροφή σε εμμονές και παθογένειες του παρελθόντος. Σημαίνει να αλλάξουμε μυαλά. Να πούμε ξεκάθαρα με ποιούς είμαστε και που θέλουμε να πάμε τη χώρα..

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

100.000 πολίτες έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ελπίδας. Μην διανοηθεί κανένας να δει στη θέση του παραλήπτη το όνομα του. Εκεί γράφει μόνο ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος μας είναι να κτίσουμε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Σφυρηλατώντας μια νέα συλλογικότητα.

Να τελειώνουμε με τους τακτισμούς πάνω στους οποίους χτίστηκαν πολιτικές καριέρες φούσκες για δεκαετίες. Να τελειώνουμε με πρακτικές που απαξίωσαν το κόμμα. Λογικές αυλών, κολλητών και φίλων. Όλοι μας έχουμε δική μας φωνή, από τον αρχηγό μέχρι το γραμματέα και το μέλος της τοπικής. **ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ. ΟΙ ΚΟΛΛΑΟΥΖΟΙ ΑΣ ΠΑΝΕ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ.**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άμεσα πρέπει να αλλάξει η προγραμματική συμφωνία των τριών κομμάτων. Και πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές στην διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας, όχι παρατηρητές. Στην νέα προγραμματική συμφωνία πρέπει να είναι όρος για το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει σχέδιο για την εθνική ανασυγκρότηση. Χρέος μας όμως είναι να σχεδιάσουμε και την μετά κρίση εποχή. Να σταθούμε δίπλα στους συμπατριώτες μας που μέσα στην κρίση έχασαν τα πάντα. Αυτή είναι η ατζέντα που πρέπει να βάζει μια προοδευτική παράταξη που σέβεται την ιστορία της και την πολιτική της ταυτότητα.

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

- Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάει κάθετα απέναντι σε κάθε είδους δεξιές, διχαστικές συντηρητικές λογικές όπως ο νόμος για την ιθαγένεια, η τροπολογία για το γένος στις στρατιωτικές σχολές που μας γυρίζει δεκαετίες πίσω.
- Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να θέσει τέλος στην απαξίωση που υφίσταται η Βουλή από την νομοθέτηση της κυβέρνησης Σαμαρά μέσω ΠΔ και ΠΝΠ.
- Το ΠΑΣΟΚ να φέρει στο τραπέζι θέματα που αφορούν την κάθαρση στο πολιτικό σύστημα, τον εκλογικό νόμο και τον έλεγχο στο πολιτικό χρήμα.
- Πρέπει να απαιτήσουμε τους όρους που απαντούν στις συνθήκες καρτελοποίησης της αγοράς και στο σκλαβοπάζαρο των νέων επιστημόνων.
- Το ΠΑΣΟΚ να καταστήσει σαφές ότι δεν θα επιτρέψουμε, με πρόσχημα την κρίση, την άνομη συγκέντρωση του πλούτου της χώρας στα γνωστά συστήματα.
- Επίσης, δεν μπορεί την ώρα που έρχεται κοινωνικό έμφραγμα με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η κυβέρνηση να φέρνει μια ρύθμιση εκτός τόπου και χρόνου, ενώ υπάρχει μια ξεκάθαρη ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
- Δεν μπορεί την ώρα που η μικρομεσαία επιχείρηση επιβιώνει μέρα παρά μέρα, η κυβέρνηση να ανοίγει, χωρίς λόγο, με σκληρή νεοφιλελεύθερη εμμονή θέμα Κυριακών.
- Μας αφορά όταν δεν γίνεται κατανοητό το αυτόνομο.... Οτι χρειάζεται γενναία ρύθμιση

για τα ληξιπρόθεσμα χρέη.

- Μας αφορά το έκτρωμα του σχεδίου Αθηνά όπου με πρόσχημα μια πραγματική ανάγκη, με ρουσφετολογικούς όρους, διαλύεται οτι απέμεινε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΓΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Την ώρα που χάνονται ζωές κάποιιοι κλείνουν τα μάτια και κρύβονται. ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΛΕΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ! Η πολιτική για το πετρέλαιο θέρμανσης απέτυχε και πρέπει να αλλάξει. ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ! Και όσοι σχεδίασαν αυτές τις εξισώσεις ας σκίσουν τα πτυχία τους. Η πολιτική των εξισώσεων και των παρανομαστών απέτυχε.

ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Είναι σενάρια που στήνονται στα γραφεία γνωστών κύκλων της πολιτικής και οικονομικής διαπλοκή. Το μόνο που θέλουν είναι να ξεγράψουν την ιστορία και το ρόλο της δημοκρατικής παράταξης .

ΓΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ

Αφήσαμε να ξεχαστεί η εγκληματική διακυβέρνηση Καραμανλή. Και φοβάμαι, οτι στο βωμό μιας πλειοδοσίας συναίνεσης στην τρικομματική κυβέρνηση, συνεχίζουμε να δίνουμε διαβατήριο πολιτικής διαφυγής στη κυβέρνηση που τίναξε στον αέρα σε δυο χρόνια την οικονομία της χώρας.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 2009

- Η Κ.Ο του 2009, λοιδορούμενη και προπηλακιζόμενη, σήκωσε το βάρος μιας ευθύνης που δεν της αναλογούσε. Όχι γιατί οι βουλευτές ήταν ήρωες. Ήρωες είναι οι συμπατριώτες μας οι οποίοι δίνουν κάθε μέρα αγώνα επιβίωσης. Οι βουλευτές το έκαναν γιατί έτσι ένιωσαν ότι ήταν το πατριωτικό τους καθήκον. Να υπενθυμίσω - για όσους το ξέχασαν ή επιλεκτικά θυμούνται όταν αναφέρονται στην ιστορία της παράταξης- ότι το δρόμο σε αυτό το πατριωτικό καθήκον τον έδειξε ο Πρόεδρος αυτής της ΚΟ, ο Γιώργος Παπανδρέου.
- Δεν είχαν όλοι στην κυβέρνηση ούτε την ίδια αποτελεσματικότητα, ούτε την ίδια αντίσταση στη θεοποίηση του μνημονίου, ενώ και η Κ.Ο - θέλω να θυμίσω σε όλους - έζησε στιγμές που δεν τιμούν την παράταξη και την πολιτική μας ιστορία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕ 180 ΨΗΦΟΥΣ

Απαιτούσε υπεύθυνη αντιπολίτευση και περιθώρια χρόνου για επιλογές σε κάθε ενδεχόμενο. Ήταν μια καλή πρόταση με αβέβαιο αποτέλεσμα. Γνωρίζαμε οτι υπήρχε μια αντιπολίτευση που τζόγαρε την ώρα που η χώρα ήταν στο χείλος του γκρεμού.