



Η εκδήλωση της Χ.Α. στην πλατεία Δημοκρατίας μπορεί να αναβλήθηκε, ανακοινώσεις όμως συνεχίζουν να εκδίδονται. Η Ν.Ε. του Κ.Κ.Ε. καταγγέλλει «την θρασύτατη ενέργεια της φασιστικής Χρυσής Αυγής»

«Η Ν.Ε. Αιτ/νίας του ΚΚΕ καταγγέλλει στον Αγρινιώτικο Λαό, το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, που ακόμη για μια φορά έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο, για το θράσος και την πρόθεση της φασιστικής αυτής οργάνωσης, των απόγονων των ντόπιων δοσίλογων συνεργατών των Γερμανών, να προσβάλλουν την ιστορική μνήμη της μαρτυρικής πόλης του Αγρινίου και να προκαλέσουν το λαϊκό αίσθημα, οργανώνοντας συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία Δημοκρατίας και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των 3 απαγχονισθέντων από τους ΝΑΖΙ συνεργάτες των Γερμανών στις 14 Απρίλη του 1944.

Την ώρα που η “Χρυσή Αυγή”, αυτή η εγκληματική ναζιστική- φασιστική οργάνωση, υμνεί τον Χίτλερ, χτυπά ανήμπορους μετανάστες, κάνει τον πλασιέ των επιχειρηματιών και των εφοπλιστών, υπερασπίζεται τη δικτατορία των μονοπωλίων, είχε το θράσος να αναφέρει ότι θα καταθέσει και στεφάνια.

Ο λαός πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του και να τους απομονώσει. Οι χρυσαυγίτες είναι το μαστίγιο των μεγαλοεπιχειρηματιών, το μακρύ χέρι της καταστολής που το προορίζουν να χτυπήσει τους σκληρά εκμεταλλευόμενους, τους απεργούς εργάτες και μετανάστες, το ταξικό-λαϊκό κίνημα.

Αποτελεί προσβολή για την ιστορία του αγωνιζόμενου λαού και των αγωνιστικών παραδόσεων της περιοχής μας, οι μνητές των κρεματορίων του Άουσβιτς, αυτοί που τα βάζουν με άρρωστα παιδιά μεταναστών, αυτοί που ονειρεύονται σαπούνια από μετανάστες και αγωνιστές, οι δολοφόνοι μεταναστών να βρωμίσουν την επέτειο της εκτέλεσης των 117 και των 3 απαγχονισθέντων από τους συνεργάτες δοσίλογους των Γερμανών καταχτητών ανήμερα σαν αύριο, την 14Η Απρίλη του 1944.

Καλούμε το λαό, το εργατικό λαϊκό κίνημα, τα σωματεία να ορθώσουν το μπόι τους απέναντι στην σιχαμερή και αποκρουστική ιδεολογία του φασισμού- ναζισμού, να απομονώσουν τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής όπου βρεθούν και όπου σταθούν... Να μην ξεγελαστούν από την προσπάθεια τους να εμφανιστούν ως προστάτες των φτωχών και αδυνάτων. Στόχος τους είναι το τσάκισμα του λαϊκού κινήματος. Αυτό που φοβούνται αυτοί και τα αφεντικά τους (εφοπλιστές, βιομήχανοι, τραπεζίτες) είναι ότι : Οι λαϊκές επαναστάσεις μπορούν να νικήσουν και να στείλουν το σύστημα και τα μαντρόσκυλα του στον κόπρο της ιστορίας.»

