



Είναι να μη λείπει ο Μαντουμαδόρος ένα απόγευμα χάνετε το καλύτερο. Λοιπόν εγώ θα σας πληροφορήσω το πιο ωραίο σε αυτή την υπόθεση

Ο ψυχίατρος **κ. Μπρούμας** που λέτε, μεγάλος Μεσολογγιτομάχος (ή μήπως Αγρινιωτομάχος; τα έχω μπερδέψει γιατί αλλιώς το χρησιμοποιούμε στο Μακεδονομάχος και αλλιώς στο εικονομάχος π.χ.) έχει το εξής καταπληκτικό χαρακτηριστικό: Δεν είναι Μεσολογγίτης! Ναι καλά ακούσατε! Είναι Πελοποννήσιος, σύμφωνα με όσα γνωρίζω, Μεσσήνιος.

Βέβαια είναι γνωστό ότι όλοι έχουν το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και όλοι μπορούν να είναι ότι επιθυμούν. Δικαιούται, δηλαδή, να νιώθει βέρος Μεσολογγίτης από τα πολλά τα χρόνια που ζει εκεί. Το ερώτημα όμως είναι πότε πρόλαβε να συγκεντρώσει τόσο μίσος για το Αγρίνιο. Και μη νομίζετε ότι είναι ο μόνος...

Πολλοί Αγρινιώτες που δεν θέλουν να ακούν για το Μεσολόγγι έχουν έρθει στο Αγρίνιο από το Βάλτο εδώ και λιγότερο από 20 χρόνια, ενώ αντίστοιχα διάφοροι μαχητές κατά του Βραχωριού-υπάρχει γνωστό παράδειγμα αλλά με δεσμεύει η καλή ανατροφή μου και δεν το αποκαλύπτω-έλκουν την καταγωγή τους, από το ένα γενεαλογικό σκέλος, από το Ζαπάντι ή και πιο κοντά ακόμη...

Το μένος πάντως του κ. Μπρούμα με το Αγρίνιο τον είχε οδηγήσει στην περίφημη "Αντίσταση" επί Καλλικράτη. Τότε, διαμαρτυρόμενος γιατί "παίρνει όλα τα εδάφη το Αγρίνιο", δεν άφηνε ιατρικούς επισκέπτες από το Αγρίνιο να του κάνουν παρουσίαση φαρμάκων στο ιατρείο του! Τους ρώταγε "από που είστε" και αν απαντούσαν "από το Αγρίνιο", τους έλεγε "συγγνώμη κάνω Αντίσταση λόγω Καλλικράτη και δεν δέχομαι Αγρινιώτες". Ναι στο Ραροχία αλλά όχι στο Αγρινιώτικο...

Ο Μαντουμαδόρος