



Αν ήσασταν στο Αγρίνιο και είχατε βγάλει τα παιδιά βόλτα χτες το απόγευμα σας δόθηκε μια πρώτης τάξης ευκαιρία να μετρήσετε μέχρι που φτάνει η ανοχή σας

Δυο ομάδες νεαρών χωρισμένες είχαν κάνει όλα τα μικρά στην μπάντα και έπαιζαν μπάλα. Δίτερμα. Από μακριά ακουγόταν κραυγές και φωνές που δεν συνηθίζονται στο κέντρο της πόλης. Μόλις πλησίαζες καταλάβαινες ότι οι μπαλαδόροι μιλούσαν κάποια γλώσσα άλλη πλην ελληνικών. Επίσης αν κυκλοφορείς στο Αγρίνιο καταλάβαινες ότι επρόκειτο για τους νεαρούς (τσιγγάνοι από Ρουμανία; τσιγγάνοι από Βουλγαρία;), που έχουν τον τελευταίο καιρό εμφανιστεί στο Αγρίνιο και είτε ζητούν χρήματα στα φανάρια, είτε σου δίνουν κάτι φυλλάδια στα φανάρια, είτε καθαρίζουν αυτοκίνητα όπου τους αφήνουν οι πιάτσες των Ασιατών που κάνουν αυτή τη δουλειά. Είτε ζητιανεύουν έξω από υπηρεσίες, στο δρόμο ή έξω από μαγαζιά.

Έχουμε ξαναγράψει για το θέμα. Γονείς δεν υπάρχουν πουθενά ή τουλάχιστον δεν παρουσιάζονται. Η εμφάνισή τους δεν παραπέμπει σε ζητιάνο(κίτρινο παντελόνι κάζουαλ, μπλούζα και φούτερ "κάγκουρα") και οι μετακινήσεις τους γίνονται κατά ομάδες ή οικογένειες. Μπορείς να καθίσεις για καφέ και να έρθει ένας τύπος ντυμένος μια χαρά, που δεν μιλάει ελληνικά, φοράει όμως ροζ παντόφλες(!) και ρίχνει και καμιά ματιά στα περαστικά κορίτσια. Και σου ζητά λεφτά. Όσο να 'ναι δοκιμάζεσαι.

Για να επανέλθουμε λοιπόν στο χτες, δοκιμάστηκαν και όσοι αράζουν στην πλατεία και οι γονείς. Ξέρουμε, "παιδιά είναι μωρέ τι πειράζει αν παίξουν με τσαμπουκά μπάλα ανάμεσα σε βρέφη και ουρλιάζουν και λίγα ακατάληπτα στη γλώσσα τους". Σωστά. Άρα περνάτε το τεστ, όπως το περάσαμε και μεις. Ο μετρητής ανοχής δεν κατέγραψε κάτι και προχωρήσαμε παρακάτω. Αλλά κάποιος μη-ψύχραιμος και όχι τόσο ανεκτικός γονιός θα αρχίσει να μοιράζει φάπες όταν θα χτυπήσει κανένα μικρό και θα τον λένε "φασίστα" μετά.